

## GODS BOUWERK IS TE ZIEN IN MENSENWERK.

### 1. **Kindermoment: samen bouwen.**

Met verschillende blokken een gebouw bouwen op de liturgietafel.

Onthoud: of je nu verlegen bent, of druk, niet zo goed kunt rekenen, niet zo goed gymnastiek, maakt niks uit: jullie hebben allemaal een blokje gebouwd, allemaal meegewerkt.

Zo gaat dat in de kerk ook!

De kerk is ook een soort Bouwwerk van God. Gebouwd door mensen.

### 2. **() God gebruikt mensen.**

Als je naar dit bouwwerk kijkt: **()** schots en scheef. Als je zo in Onderdijks een huis zou neerzetten, zou het niet lang blijven staan. Gebrekkig mensenwerk! Als je naar kerk kijkt, zie je dat ook.

Paulus zag het in Korinthe: gemeenteleden zaten naar elkaar te kijken, (be)oordelen, verdeeldheid: jij hoort bij die groep, en jij bij die. Ruzie. Verderop in de brief: gebrek aan liefde. Naast alle mooie digen die van de gemeente te vertellen zijn (1 : 4-9), moet je ook zeggen: Het was niet alleen maar een leuke gemeente!

**()** Dat brengt ons dus bij de realiteit. 1 vd dingen waar ik het vaak over gehad heb in de afgelopen jaren: verlies de realiteit niet uit het oog. Je kunt wel hele mooie verhalen houden over hoge idealen en normen, over hoe het zou moeten en hoe je het zou willen: wees nuchter. Down to earth: daar is de realiteit waar je mee moet dealen. God gebruikt mensen. Bij een afscheid moeten we dat dus ook zeggen tegen elkaar: ik was niet die geweldige ds. Zomer die alles goed deed en jullie waren niet alleen die geweldige leuke Eudokiagemeente: Ik heb mensen teleurgesteld en er zijn mensen die mij hebben teleurgesteld. Er gingen dingen mis, hoge verwachtingen werden niet allemaal waargemaakt. **()** We gaan daarom straks ook om vergeving vragen. Het bouwwerk van God bestaat uit gebrekkig mensenwerk! Dat is 1.

### 3. **() Gòd gebruikt mensen.**

Maar daarmee is dat waar wij de afg. 6,5 jaar mee bezig zijn geweest nog wel het bouwwerk van **Gòd! Hij** gebruikt mensen. Medewerkers van God noemt Paulus het, een soort collega's van God: bouwvakkers in zijn bedrijf, werkend aan zijn bouwplan. En dat betekent: God ziet wat in ons! Denk aan de preek over de Pottenbakker vorige week. Omdat Hij naar ons kijkt in Jezus Christus. **()** Hij is het Fundament (vs 11)! Nog even dit gebouw van blokken ( op de liturgietafel): beetje wankel, schots en scheef, toch blijft het staan. Omdat het een stevige ondergrond heeft. Een Fundament. Jezus Christus: en dan heb je het dus over het onvoorwaardelijke, onbekommerde van Gods genade: Hij heeft je aanvaard, zijn geliefd kind ben je, je zonden zijn vergeven, Zijn Koninkrijk komt! Daar kan niemand meer wat aan veranderen!

**()** Op dat fundament wordt op veel manieren gebouwd: vs 12: goud, zilver, edelstenen, hout, hooi, stro. Het ene blijft overeind in het vuur van Gods gericht, het andere niet. Het ene heeft eeuwigheidswaarde en er is ook werk waar niks van overblijft. In gemeente heb je verschillende bouwstijlen (kijk maar weer naar dat blokkengebouw). En dat geeft wel eens wat wrijving. Scheve gezichten, dat je naar elkaar zit te kijken: loop eens wat harder, of: zit niet zo te drammen. Maar je wordt allemaal gered: dat is fundament: Jezus Christus! Dat maakt dat God het aandurft met ons als bouwvakkers.

Dus, lieve gemeente, ook maar gewoon doorgaan nu. Het Fundament ligt er, daarover hoeft je je geen zorgen te maken. Ik heb het de afgelopen weken wel eens gehoord: Hoe moet dat nu verder? **()** Gewoon doorgaan met 'op die genade gaan staan', steeds weer als het tegenzit, tegen frustraties aanloopt, als je het even niet meer ziet zitten in de gemeente. Ik denk wel eens dat we (de beleving van) ons geloof veel meer moeten **()**funderen op Jezus Christus zelf dan op zijn mensen, de kerk. Ik zal niet zeggen dat de vorm waarin wij ons kerkelijk leven gieten

en de sfeer die wij creëren in kerkdiensten er niet toe doet, integendeel! Jullie hebben genoeg van mij meegemaakt om te weten dat ik dat wel belangrijk vind: sfeer, vormgeving van eredienst. Maar we maken vandaag de beleving van ons geloof wel eens te afhankelijk van dat soort dingen. Ga eerst zelf in Jezus Christus staan. Een levende relatie met Hem geeft uithoudingsvermogen, draagkracht, openheid voor elkaar. Kijk hoe die blokken in dit gebouw elkaar dragen, omdat ze samen gedragen worden door fundament dat er ligt Jezus Christus! Dat zien maakt enthousiast! En dan ga je bouwen ieder in eigen stijl, op zelfde fundament.

#### 4. () God is de Bouwer.

Zo zien we God: de Eeuwige, Heilige, Ontzagwekkende, Trouwe, Onveranderlijk.

() Een dominee is als voorganger, ook altijd voorbijganger. Toen ik in 2008 beroepen was heb ik de vraag gesteld: hebben jullie na alle ellende van de laatste jaren niet eerst een Interim predikant nodig? Nee, was het antwoord, dat willen we niet. Okay, ik heb het beroep toen aangenomen, maar ik wist: een dominee is altijd interim! God niet! Hij was er, is er, zal er zijn.

() En dat kun je zien!

Een oudere zuster in de preekvoorbereidingsgroep vertrouwde mij toe dat ze daar niks mee kan. Ik luister vooral, zei ze, God is onzienlijk. Dat snap ik, en toch geloof ik ook: er is veel van God te zien! Als je maar naar de goede dingen kijken en goed naar de dingen kijken.

Paulus zegt: wij zijn medewerkers. In de gemeente van Korinthe zag men vooral mensen: ik ben van Paulus, ik ben lekker van Apollos. En dat betekende ruzie.

Paulus zegt dan: in die mensen moet je God zien! Wij zijn slechts medewerkers, God is de Bouwer!

Zie je God? () In elkaar? Stel die vraag aan elkaar! Zie je God: troostend, belangstellend, bouwend aan je geloof? In liefde en trouw van mensen, belangeloze inzet. Kampen Noord is wat mij betreft ook de gemeente van heel veel broeders en zusters die stil en bescheiden op de

achtergrond hun gang gaan en voor elkaar klaar staan! Daarin zie ik God! De Bouwer! Voor mij persoonlijk was het de afgelopen jaren belangrijke ontdekking: als ik echt () mag geloven, zoals Paulus zegt in Galatenbrief, dat 'Christus in mij leeft', dan mag ik mijzelf ook vertrouwen, God aanwijzen in mij, in jou enz ... Er is veel verlegenheid over God. Daar hebben we vaak over gesproken op catechisaties en in pastorale gesprekken. Er zijn kanten aan God die verborgen zijn en blijven voor ons. ... Maar dan toch: Jezus Christus, en in Hem God zelf dus, laat zich zien in jou en mij, in haar en hem ...! Kijk daar naar, ontdek het en vertel elkaar verhalen daarover!

#### 5. Op weg naar de oplevering.

Tenslotte: Dat de gemeente een bouwwerk is betekent ook: dat we onderweg zijn.

En dat betekent () dat we voorlopig nog in beweging zijn. Afgelopen vrijdag was het Hervormingsdag. Voerden we het ontstaan van de 'Gereformeerde kerk. Ik heb dat altijd een verkeerd woord gevonden. Gereformeerd is voltooid verleden tijd, daar zit in dat het klaar is. De kerk is gereformeerd, klaar. Maar dat is niet zo. Ik voel me veel meer thuis bij dit woord: semper reformanda: de kerk moet altijd weer gereformeerd worden! Gods bouwwerk kent geen ruststand. Kerk is wel gebaseerd op rust. Het fundament ligt er, onwrikbaar! Maar op dat fundament is de kerk altijd in beweging.

Zo is er in 6 jaar veel veranderd! Van een gemeente in een diepe bouwcrisis, zijn jullie een eigentijdse gemeente geworden met ruimte voor eigentijdse vragen, eigentijdse worstelingen en eigentijdse zoektochten. Een gemeente waar heel veel eigentijdse gaven tot ontwikkeling kunnen komen. ()

Die veranderingen, dat zal voorlopig nog wel even doorgaan. Het spijt me het te moeten zeggen, misschien dat iemand vandaag stiekem wel iets denkt van. Gert Zomer? Eindelijk rust! Ik ben me ervan bewust dat ik wel eens voor onrust zorgde, omdat ik wel eens wat stof deed opwarrelen. Maar rust in de kerk? Vergeet het maar! Ja, wel in het fundament. Dat krijgt niemand meer weg!

Maar de kerk blijft per definitie een dynamisch gebeuren. En dat zal de komende jaren wel duidelijk worden. Ik ben ervan overtuigd dat we verder zullen moeten nadenken over het (voort)bestaan van de middagdienst? Hoe lang nog zullen we nog zonder vrouwen in het ambt functioneren? Hoe lang nog kunnen we, met afnemende geldstromen, ons de luxe veroorloven van: 1 gemeente, 1 dominee? En wat betreft de Samenwerking met andere kerken, PKN/RK? Zit er ook aan te komen. En dan het orgel? Organisten zijn een uitstervend ras. Hoe zullen wij zingen als er geen jonge organisten bij komen? Ja, mensen, er gaat de komende jaren nog heel wat op schop! En het zal voor velen Lastig zijn om dat allemaal bij te houden!

De kerk is Onderweg, in aanbouw.

Dynamiek en beweging.

Maar de oplevering komt. De Kerk komt af.

En dan zal blijken dat dat bouwwerk waar wij mee bezig waren al die tijd een tempel was. Waar God woonde en vereerd wilde worden. Dat zal dan een tempel zijn vol met goud, zilver en edelstenen.

Fantastisch! ( ) Bewaar dat uitzicht, mensen!

( ) **God gebruikt mensen.**

( ) **God gebruikt mensen.**

( ) **God is de Bouwer.**

( ) **Op weg naar de oplevering.**

Lieve broeders en zusters: bouw lekker door, met God mee. Daarmee heb ik genoeg gezegd:

( ) sta af en toe eens even samen stil om te

( ) kijken wat God allemaal aan het doen is!

( ) En vertel daarover!