

'OMWILLE VAN MIJN NAAM'.

1. (DIA) Arrogantie van God?

Dat klinkt niet aardig van God, he? Verlost hij zijn volk, zegt 'le: 'Je moet niet denken dat ik dit voor jullie doe! Ik doe het alleen maar voor mezelf. Omwille van mijn naam!' Van een mens pikken we dat niet. Stel dat moeder Teresa dat tegen de leprozen in Calcutta gezegd zou hebben: 'Ik help jullie wel. Maar denk niet dat ik dit voor jullie doe. Ik wil alleen maar later in geschiedenisboekjes vermeld worden'! Dat zeg je toch niet? Dat vinden we zelfzuchtig, arrogant, ik-gericht. (DIA) Van een mens pik je zoiets niet. Maar, zoals de profeet Hosea al zei, (DIA) God is dan ook God en geen mens. En dus moeten we ook niet met menselijke maatstaven een oordeel over God gaan geven. (Helaas gebeurt dat maar al te vaak! Dat mensen afscheid nemen van God op grond van wat zij niet snappen of niet kunnen rijmen.) De vraag is dus: is God arrogant als Hij zijn eigen eer zoekt of zit daar wat anders achter?

2. (DIA) Gods naam besmeurd.

Wat was er aan de hand? Israël was in ballingschap weggevoerd, ontheemd, Jeruzalem lag braak, de tempel wad verwoest. Dat was Gods eigen beslissing geweest: een straf op langdurige ongehoorzaamheid. God moest wel wilde Hij zijn eigen woorden waarmaken. Maar het gevolg was, zo lezen we in vers 20: *Bij de volken waar ze kwamen werd mijn heilige naam ontwijfd doordat men van hen zei: "Dit is nu het volk van de HEER, uit zijn land is het verbannen!*

De gedachte daar achter was: (DIA) elk land heeft zijn eigen volk en zijn eigen god. Die godheid geeft zijn volk een land om in te wonen, en beschermt het daar. Tyrus had Baal, Babel had Mardoek, Israël had Jahwe. Als zo'n volk nu uit het eigen dat land wordt weggevoerd, dan stelt die god dus niets voor. Israël werd naar Babel gevoerd, dan had Jahwe dus verloren van Mardoek. Wat een slappe God is Hij! Zo werd Gods naam besmeurd.

Dat wekt diepe emoties op bij Jahwe, vers 21: *Het deed mij verdriet dat mijn heilige naam zo door het volk van Israël ontwijfd werd, bij alle volken waar het kwam.* En dat brengt Hem tot ingrijpen. Hij moet opkomen voor zijn naam. 'Israël, als ik jullie weer terugbreng, is dat niet omdat jullie zulke lieve mensen zijn voor Mij. Ik doe het voor Mezelf! Omwille van mijn naam.' (DIA) Dat zet Israël dus duidelijk op zijn plek. Let ook op de herhaling in vers 32: *Ik doe dit alles niet omwille van jullie – spreekt God, de HEER; laat dat tot je doordringen! Schaam je over je schandelijk gedrag, volk van Israël.* En in hoofdstuk 39 komt Jahwe er nòg eens op terug: vanaf vers 25: *Nu zal ik Jakobs lot ten goede keren, me ontfermen over heel het volk van Israël en strijden voor mijn heilige naam. Hun schande en ontrouw aan mij moeten ze dragen, ook wanneer ze weer onbezorgd in hun land wonen, door niemand opgeschrikt. Door hen weg te halen bij de vreemde volken, door hen bijeen te brengen uit de landen van hun vijanden, laat ik vele volken zien dat ik heilig ben. Ze zullen beseffen dat ik, de HEER, hun God ben...*

Dat is dus heel scherp gesteld van God, he! Als ik jullie verlos, zet ik jullie niet in een bubbelbad van lieve woordjes en een fijn gevoel en alles komt goed enzo. Nee, je schande en je ontrouw aan Mij moet je dragen! De gevolgen van verkeerde keuzes, nog breder: de (DIA) gevolgen van de zondeval moet je dragen. En dat is niet leuk of fijn. Dat zul je voelen en ervaren. Dat de dingen niet altijd meer gaan zoals je zou wensen. Dat je ook als gelovige, of misschien moet ik wel zeggen, juist als gelovige te dealen hebt met mislukking en tegenslag en lijden. Dorens en distels heet dat in Genesis 3. Het leven met God is geen bubbelbad!

3. (DIA) Wat is Gods naam?

Waarom is die naam van God nou zo belangrijk? God wil dat de volken, zijn eigen volk, maar ook de heidense volken weten wie Hij is. Keer op keer klinkt dat, als een refrein door de

profetieën van Ezechiël heen. (DIA) Zij zullen weten dat ik de Heer ben! Zij zullen diep van binnen beseffen dat Ik heilig ben. Gods reputatie staat op het spel. Vandaag zouden we zeggen: zijn identiteit. Hij pretendeert de God van hemel en aarde te zijn. (DIA) Daarvoor kan ik ontzettend veel bijbelteksten aanhalen. Ik noem er eentje: Jesaja 45: *Dit zegt de HEER, die de hemel geschapen heeft – hij is God! –, die de aarde gemaakt en gevormd heeft en die haar heeft gegrondvest – niet als chaos schiep hij de aarde, maar om te bewonen heeft hij haar gevormd: Ik ben de HEER, er is geen ander.* Daarom zongen we net ook Psalm 135: Ja, ik weet het: groot is de Heer, onze HEER overtreft alle goden!

Dát staat op het spel. Als God zijn door en door verziekte volk niet herstelt en terugbrengt naar Jeruzalem, dan kan Hij het wel vergeten in deze wereld.

Is het arrogant, zelfzuchtig en ik-gericht als God opkomt voor zijn naam? Naar menselijke maatstaven misschien wel ja. Maar God is God en geen mens. (DIA) En dat houdt in: als alles draait om Hem, draait alles goed. Zijn eer is een wereld die perfect functioneert. Zo'n wereld had Hij gemaakt. Zo'n wereld heeft Hij beloofd. Zo'n wereld gaat er dus komen! Dat is zijn Naam!

4. (DIA) De enige garantie.

Op zijn weg daarnaartoe had Hij het volk Israël uitgekozen om de Verlosser te brengen. Daartoe had God zich verplicht aan Abraham, Mozes, David enz. Daarvoor had Hij een verbond opgericht, met afspraken en beloften en geweldige vooruitzichten. (DIA) Maar tussen Hem en Israël is het volledig uit de hand gelopen. Wil het nu nog wat worden met Gods naam, reputatie, dan moet er dus een nieuw begin gemaakt worden met Israël. Dat is verlossing, een nieuw begin maken. (DIA) Maar dan mag dit natuurlijk nooit weer gebeuren. En wie geeft die garantie? Israël niet! God Zelf! (DIA) Zie vers 25 en verder: *Ik zal zuiver water over jullie uitgieten om jullie te reinigen van alles wat onrein is, van al jullie afgoden. Ik zal jullie een nieuw hart en een nieuwe geest geven, ik zal je versteende hart uit je lichaam halen en je er een levend hart voor in de plaats geven. Ik zal jullie mijn geest geven en zorgen dat jullie volgens mijn wetten leven en mijn regels in acht nemen. Jullie zullen in het land wonen dat ik aan je voorouders gegeven heb, jullie zullen mijn volk zijn en ik zal jullie God zijn!* Let op hoe vaak daar staat: 'Ik zal ...' God gaat zo radicaal bezit van mensen nemen, dat is de enige redding voor de wereld. Zijn naam: Jahwe, dat is 'Ik zal ...' 'Ik zal zijn zie ik zijn zal'. 'Ik ben die Ik ben' 'Ik zal er zijn en optreden'. Die naam is de enige garantie dat het goed zal gaan met deze wereld. Steen wordt vlees. Hard en ongevoelig voor de inwerking van God wordt zacht en ontvankelijk voor werk van de HG. Dan zul je diep van binnen beseffen dat Hij de Heer is, heilig en groot. Dan zul je diep van binnen niet anders willen dan wat Hij van je vraagt! Dat is nog eens verbinding hebben met God!

5. (DIA) Ikke, ikke, ikke ... ben belangrijk.

Als God dus zegt 'Ik doe dit niet omwille van jullie' is dat niet hetzelfde als: 'jullie zijn helemaal niet belangrijk voor Mij'.

Ik heb dat wel vaak gedacht in mijn leven. En ik denk dat velen dat zullen herkennen: Ik ben niet belangrijk. Het mag niet om mij gaan. Wat ik wil is niet belangrijk. Ik moet er zijn voor anderen, dienstbaar enz. Zo zeggen we dat toch vaak tegen elkaar in de kerk? En toch klopt dat niet. Of op zijn minst is het eenzijdig.

Kijk als het is 'ikke ikke ikke en de rest kan stikke', dan gaat er iets fout. Als je alleen maar bezig bent met dingen als: (DIA) wat heb ik er aan, what is in it for me, en voel ik me er wel goed bij, dan wil je blijkaar lekker in je bubbelbadje geloven. Dan ben je niet op God gericht. Dan leef je niet tot eer van zijn naam. Maar als het bij jou gaat, niet om wat God geeft, maar om God Zelf, zijn naam, dan ga je ontdekken: ikke ikke ikke ... ben heel belangrijk! Want God zegt: Het draait in de wereld, in jouw leven allemaal om Mij, omwille van mijn Naam doe ik de dingen. Ik heb alles, ook jou geschapen om Mij te eren! Laat dat tot je doordringen! Maar (DIA) mijn naam is dat het bij Mij allemaal om jóú, júllie draait! Om mijn wereld te herstellen en jou daarbij! Jij bent belangrijk voor Mij! In Psalm 23 staat dat heel mooi: Geluk en genade volgen mij. (DIA) Het gaat daar over een schaap en zijn herder. Dat schaap volgt

de Herder, is continu op Hem gericht: waar gaat Hij? Daar ga ik! Want ik vertrouw Hem, ik houd van Hem, ik aanbid Hem, ik zoek Hem, ik prijs Hem. Dat is mijn levensdoel. En dan volgen geluk en genade mij! Dat komt daar dan vanzelf achteraan, is het niet nu, dan wel later. Ik kom thuis in het huis van de Heer!

6. (DIA) God kennen, dat gaat boven alles.

Met andere woorden de verbinding met God zoeken, dat gaat boven alles! Zet dat elke dag op een of andere manier in je agenda of in je mobieltje!

Ik sprak deze week iemand die totaal dreigde af te knappen op christenen. Hij wilde geen belijdenis doen, omdat hij te vaak meemaakte dat kerkmensen na hun belijdenis als beesten bleven leven. Dat wij soms van die inconsequente christenen zijn, of nep-christenen, zoals die jongen ze noemde. Of dat wij wel mooie vrome woorden spreken, maar ons gedrag daar niet bij aanpassen (in de kerk zeg je vroom ja tegen God, maar morgen vloek je de heleboel bij elkaar). (DIA) Dat komt omdat we God niet kennen, geen verbinding met Hem zoeken. Omdat het bij ons niet allemaal om Hem draait, maar om onszelf: want 'we willen wel kunnen genieten' en 'het mag toch ook wel leuk zijn' en 'je kunt toch niet altijd serieus zijn' en 'je moet toch ook een x uit je dak kunnen gaan'. Dat is allemaal waar! Je hebt helemaal gelijk. Maar vaak is het een uiting ervan dat het om jezelf draait, dat je jezelf zoekt: (DIA) ik wil wel geloven, maar niet altijd, of niet ten koste van alles.

Dan ken je God niet echt!

Maar het leuke is, als je je op Hem focust, niet op wat Hij je te bieden heeft, maar op wie Hij is in Jezus Christus, op zijn Naam, dan ga je ontdekken dat het bij God allemaal om jou draait. Ikke, ikke, ikke ben belangrijk. Zo belangrijk dat (DIA) Hij zelfs zijn eigen Zoon niet spaarde, maar overgaf tot in de dood!

Dat is zijn Naam!

Dat is jouw redding!

Prijs de Heer!

(DIA) Laten we nu samen dit gebed bidden:

Grote God, heerlijk is uw naam!

Giet water over ons uit en reinig ons van alles wat onrein maakt.

Geef ons een nieuw hart en een nieuwe geest.

Haal ons versteende hart uit ons lichaam en geef er een levend hart voor in de plaats.

Geef ons uw Geest en zorg dat wij volgens uw wetten leven en uw regels in acht nemen.

Laat ons leven diep van binnen verbonden met Jezus Christus.

Laat ons uw volk zijn en wees onze God.

Amen.

Liturgie:

Welkom

Psalm 23 : 1

Stilte

Votum

Zegengroet

Amen

Zingen: Liedboek 434 : 1, 5

Gebed

Lezen: Ezechiël 36 : 16 - 32

Zingen: Psalm 135 : 1, 3, 8

Verkondiging over Ezechiël 36 : 21 – 23, 32

Gebed

Liedboek 444

Geloofsbelijdenis

Collecte

Zingen: GK 141

Zegen

Amen